

*Bestuur Vereniging Vrijzinnig Herwormden
Nieuw – Amsterdam – Veenoord e.o.*

Voorzitter K.G. Bakker
Zijtak WZ 10
7833 BA Nieuw-Amsterdam
☎0591 – 553503

Penningmeesteresse Zw. Geerlings – Wijgers
Vaart ZZ 4e 7833 AA
Nieuw Amsterdam.
☎0591 – 553037

Voorganger Dhr. R. Stoel
Binnenhof 4
7833 CS Nieuw-Amsterdam
☎0591-346694

Bestuurslid F. Stuiver-van der Horst
Trumanstraat 24
7844 KP Veenoord
☎0591-552487

Bestuurslid F. Heerma van Voss
Zijtak WZ 142
7833 BH Nieuw-Amsterdam
☎0591-551965

Rekeningnummer NL19RABO0344409562

Website: www.vrijzinnignieuwamsterdamveenoord.nl



Lieve mensen,

Wat was het fijn om weer een klein groepje mensen in ons kerkje te hebben op zondag 11 juli jl. Het doet iedereen zo goed om elkaar even weer te ontmoeten en te spreken. Natuurlijk moesten we de afspraken met betrekking tot het coronavirus wel naleven en zodoende mochten de aanwezigen dus ook niet uit volle borst zingen. Onze voorganger liet aan het begin van de dienst zelfs even horen hoe hard er gezongen mocht worden. Hij noemde het 'meditatief zingen' en volgens hem kreeg de tekst van een lied daardoor meer inhoud.... Voor mij was het als organist echter nogal lastig omdat ik niet goed kon horen of de aanwezige zangers en zangeressen mij wel konden bijbenen of juist voorbij zongen...

Ik hoop dat we binnenkort weer uit volle borst de prachtige liederen mogen zingen! Het geeft mij altijd een feestelijk gevoel tijdens de dienst. Laten we hopen dat het de goede kant op gaat tijdens en na deze zomer. De nieuwe stoelen zijn inmiddels besteld! Het heeft even geduurd maar dat kwam ook vooral door de 'Lock downs' die we hebben gehad. De inspiratie ontbrak gewoonweg om door te pakken. Nadat we weer een dienst mochten organiseren voelden we ons min of meer verplicht om nu toch werkelijk de knoop door te hakken en de bestelling te plaatsen. Het is nu wachten op de levering en dat kan zelfs elf weken gaan duren. Maar goed, wat in het vat zit, verzuurt immers niet! We verheugden ons op het nieuwe interieur en zouden wel erg blij zijn dat we bij de eerste dienst met onze nieuwe stoelen alle stoelen mogen bezetten.....

We genieten momenteel van een vakantie in het gezellige plaatsje Belt-Schutsloot nabij Giethoorn. We trekken er bijna dagelijks op uit in ons bootje om het prachtige natuurgebied 'de Wieden' te verkennen. Iedere keer dat we door dat gebied dobberen ontdekken we weer iets nieuws in de natuur, het blijft mooi om te zien. Op deze manier komen wij onze vakantie wel door. Ik hoop u allen zondag 22 augustus weer te zien in ons kerkje. Blijf gezond en blijf vertrouwen! Het ga u allen bijzonder goed.

Klaas Bakker

Kerkdiensten

08 augustus 10.00 uur Drs. R. Stoel
22 augustus 10.00 uur Drs. R. Stoel
05 september 10.00 uur Mevr. J. Louisen

Na de dienst koffiedrinken

19 september 10.00 uur Drs. R. Stoel.

m.m.v. Heily en Jan

03 oktober 10.00 uur Drs. R. Stoel

17 oktober 10.00 uur Drs. R. Stoel

m.m.v. 'Octavia'

Vreemdeling zijn...

We hebben in de dienst van 11 juli, de eerste dienst die wij weer met elkaar in ons geliefd kerkje konden vieren, het verhaal van Zachëus gelezen (Lucas 19: 1 – 10). Dat kleine mannetje dat graag iets van een glimp van Jezus van Nazareth wilde zien. Hij wist dat Jezus nog maar enkele kilometers van zijn stad Jericho verwijderd was en dus heel snel door de straat kon lopen. Snel klom hij aan het eind van de straat in een boom, zodat niemand hem zag, ook Jezus niet. Maar dan loopt Jezus voorbij en roept: ' Zachëus, kom naar beneden want ik wil vandaag in jouw huis vertoeven' .

Dat was heel verwonderlijk. Zachëus klom naar beneden. Hij was niet gewend om mensen te ontvangen in zijn huis die hij niet wilde ontvangen. Zijn huis was zijn burcht en verstopplek tegelijk. Niemand had er tenslotte iets mee te maken wat hij allemaal uitvoerde, als oppertollenaar, dus als hoofdinspecteur van de belastingen. Zijn huis was de plek waar hij zich het meest veilig voelde. Waag het eens om wederechtelijk op mijn erf te komen. En de meeste mensen zien hun huis als hun kasteel.

Dat is misschien fijn, dat gevoel, maar het is ook wel een beetje misleidend.

Je huis kan ook plotseling een onherkenbaar oord worden. Ik herinner mij nog dat op de ochtend dat mijn vader overleed ik naar huis ging. Dat huis, dat altijd voor mij mijn ouderlijk huis was, ervoer ik als een afschuwelijk vreemd bouwwerk om mij heen. Mijn ouderlijk huis was geen thuis meer.

Maar er zijn zoveel situaties, meestal verdrietige situaties, waarin je huis, je vertrouwde huis opeens je thuis niet meer is.

Onlangs las ik een paar woorden die mij raakten:

Wees steeds een nieuwkomer, wees gast in je eigen huis. En vertrouw erop dat je steeds met Gods hulp binnengelaten zult worden en anderen zult kunnen ontvangen. Moge je steeds weer een vreemde zijn.

Zachëus ervoer dat op het moment dat Jezus bij hem over de drempel stapte. Zijn huis veranderde van een pakhuis van zijn hebzucht, in een open huis waarin hij mensen ontvangt en van zijn gaven met hen deelt.

Hij werd een man, die leerde beseffen dat zijn thuis uiteindelijk in de hemel is en zijn aardse huis daarvan op één of andere wijze een uitdrukking moet zijn.

R. Stoel

De Intrede van mevr. G.W. van Vliet in de Zuiderkerk.

In de dienst van zondagmiddag 18 juli om half drie heeft Mevr. G.W. van Vliet haar intrede gedaan als nieuwe predikant van de Zuiderkerkgemeente. Wij feliciteren haar hier mede van harte en wensen haar gezegende jaren toe in de Zuiderkerkgemeente. Tevens feliciteren wij de Zuiderkerkgemeente met haar nieuwe predikant. In een tijd waarin de kerk veel moeite heeft om jongere generaties aan te spreken wordt er van predikant en gemeente veel gevraagd; met name geduld en geloof. Dat laatste wensen wij u toe.

Roelf Stoel

Covidwaan

Ik droomde dat aan alle kanten
mijn lieve leventje werd bestormd
Door allerlei nieuwe varianten
in oude virussen gevormd

Die raast dan over onze aard
Aan hem opnieuw de zegepraal
terwijl hij grijnzend naar ons staart:
'Eens grijp ik jullie allemaal'.

Van de geleerdste wetenschappers
die zoeken naar het juist vaccin
tot niet geleerde, niets-snappers
'Ik grijp u en pak u allen in'.

Wie legt dit virus voor ons aan banden?
Regeringen staan met de handen in 't haar
zij staan machteloos in hun landen
Ach, hoe verder.... Zeg het maar.

Toch in mij blijft het diep vertrouwen
Noem het maar geloof in God.
Er is geen wreed en niet te houwen
alles vernietigend mensenlot.

Roelf Stoel.

Kerken met vaart

In het vorige krantje heb ik geschreven over het initiatief “Kerken met Vaart”. Een dapper initiatief van de protestantse kerken van Nieuw Amsterdam-Veenoord, Erica, Klazienaveen en Zwartemeer. De achterliggende gedachte is: de ontkerkelijking zet snel door en wij moeten zichtbaar blijven ook in de samenleving van morgen. Met elkaar kun je meer dan één.

Zodoende hebben zij in de weken voor Kerst, Pasen en Pinksteren een serie vespers uitgezonden die online te volgen waren. Naast de vreugde die dit initiatief gaf beseft men heel goed dat één en ander nog wel enige professionalisering behoeft.

Maar nu er (althans voorlopig) weer wat meer mag heeft men besloten om een feestelijke startzondag op zondag 12 september te organiseren met als thema “Uw koninkrijk kome”.

Op deze zondag zullen de Zuiderkerk en Noorderkerk in Nieuw Amsterdam, Kruispunt in Erica, Eben Haëzer in Klazienaveen en de kerk van de protestantse gemeente in Zwartemeer open zijn van 10.00 – 13.00 uur. In deze kerken is er dan een klein moment van bezinning met onderdelen die normaliter in de reguliere liturgie voorkomen. Om 13.00 uur is er een afsluiting rond de kerk Eben Haëzer in Klazienaveen. Daar wordt soep gepresenteerd, zelf moet men dan een lunchpakketje meenemen. In groepjes per fiets of met de auto, maar ook individueel wanneer u dat prettiger vindt. U doet dan als het ware een pelgrimage langs de kerken aan de vaart en kunt u overal binnenlopen. Koffie of thee is haast overal te verkrijgen.

U ziet dat wij hier niet op hebben ingetekend. Wij denken dat het voor ons op dit moment teveel gevraagd is. Bovendien met de genoemde vijf kerken is het programma goed vol.

Om met de oude Seneca te spreken: Niet het vele is goed, maar het goede is veel! Maar de uitnodiging om er aan mee te doen is daarom niet minder gemeend.

Overweegt u het eens, eventueel met vrienden, er aan mee te doen. Laat het mij weten!

Roelf Stoel

Bij het overlijden van Frans Brinkman (1943 – 2021)

Na het overlijden van ds. Brinkman van Odoorn hebben wij als gemeente een kaart van medeleven gestuurd en hebben in de vorige editie van 'Ons Eigen Geluid' aandacht zijn persoon en werk besteed.

Wij kregen en warm bedankje terug van zijn vrouw en kinderen met daarbij een verhaaltje dat het leven van Ds. F.J. Brinkman goed en gevoelig tekent.

Daarom drukken wij het hier af.

Verhaaltje

De wereldverbeteraar was moe en de wereld nog niet erg verbeterd. Hij besloot naar zijn leermeester te gaan, die in een huisje aan de oever van een groot meer woonde. Op deze rustige plaats hoopte hij nieuwe energie en ideeën op te doen.

De meester ontving hem op de veranda, bood hem een stoel aan en zette theewater op.

Na de klacht van zijn leerling te hebben aangehoord, zat hij een tijdje na te denken.

Toen stond hij op en nam een schepje theeblaadjes, liep naar de rand van het meer en gooide de theeblaadjes erin. Even kleurde een deel van het water, maar de kleurstof loste al spoedig op in de grote watermassa.

Daarna schepte de meester een lepel theeblaadjes in een kopje en schonk er water op.. Het water kleurde roodbruin en geurde kruidig. De meester nam een slokje van de thee en zei: 'Een groot meer kan door één lepel niet veranderd worden. Een kopje thee wel'.

Hij keek de leerling aan en sprak: 'Streef het mogelijke na, jaag het onmogelijke niet na en leer het onderscheid tussen beide goed kennen.

Pastoralia:

Zondag 11 juli zijn wij voor het eerst weer in ons kerkje bij elkaar gekomen.

Het was een fijne gezellige dienst. Doordat we twee mensen aan één tafel konden plaatsen was het gezelliger dan bij de laatste diensten die we in de corona tijd hielden.

Het koffiedrinken was een moment waarop duidelijk werd dat mensen elkaar erg gemist hadden.

Wanneer u niet op vakantie bent op 8 augustus bent u weer welkom, tenminste wanneer de beperkingen niet verder worden uitgebreid.

Ik heb geen bijzondere berichten van ziekte binnengekregen. Iedereen mijn hartelijke groet en gaat u op vakantie of op familiebezoek: blijf weg van het virus.

Roelf Stoel.

