

*Bestuur Vereniging Vrijzinnig Herwormden
Nieuw – Amsterdam – Veenoord e.o.*

Voorzitter K.G. Bakker
Zijtak WZ 10
7833 BA Nieuw-Amsterdam
☎0591 – 553503

Penningmeesteresse Zw. Geerlings – Wijgers
Vaart ZZ 4e 7833 AA
Nieuw Amsterdam.
☎0591 – 553037

Secretaris

Voorganger Dhr. R. Stoel
Binnenhof 4
7833 CS Nieuw-Amsterdam
☎0591-346694

Bestuurslid F. Stuiver-van der Horst
Trumanstraat 24
7844 KP Veenoord
☎0591-552487

Bestuurslid F. Heerma van Voss
Zijtak WZ 142
7833 BH Nieuw-Amsterdam
☎0591-551965

Rekeningnummer NL19RABO0344409562

Website: www.vrijzinnignieuwamsterdamveenoord.nl





Lieve mensen,

Dit is al weer de laatste uitgave van dit kalenderjaar. De afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen, het voelt alsof we worden geleefd door de bizarre omstandigheden van de (bijna) laatste twee jaren. Gelukkig zien we zo langzamerhand herstel in onze dagelijkse manier van leven. We zien en spreken elkaar weer vaker en durven elkaar weer de hand te geven. Een rare gewaarwording hoor als je zo lang in een beperkte kring hebt moeten leven.

We hebben inmiddels weer een paar diensten achter de rug waarin we weer 'normaal' in ons kerkje mochten zitten en uit volle borst hebben mogen zingen! Dat was toch echt wel een bevrijding hoor, voor zowel de kerkgangers als de organist. Het was voor mij persoonlijk in de rol van organist een hele moeilijke periode toen er 'meditatief' gezongen mocht worden. Ik had tijdens het spelen geen idee of ik de 'kudde' wel mee kreeg in de liederen. Volgens mij kwamen we in de meeste gevallen wel samen bij het eind van de liederen uit..... Nou ja, ik kan in ieder geval zeggen dat ik dit ook heb meegemaakt. Het is een stukje geschiedschrijving in mijn eigen 'levensboek'.

Ik hoop dat we de komende maanden wat meer en bewuster kunnen genieten van de mooie dingen die er weer aan zitten komen. Ik bedoel daarmee de diverse vieringen in de laatste maanden van het jaar. Denk daarbij aan de adventsdagen, Sinterklaas en natuurlijk de kerst! Zoals het nu lijkt kunnen we de adventsdiensten en de kerstavonddienst weer als vanouds vieren met medewerking van Jan en Heily en ook het zangkoor 'Octavia'. De kerstavonddienst heeft dit jaar voor mij persoonlijk wel een bijzonder tintje.... Als jochie van twaalf jaar mocht ik tijdens de kerstavonddienst voor het eerst als organist van ons kerkje optreden. Dit jaar is dat precies vijftig jaar geleden! Ik hoor, als het ter sprake komt, menigeen zeggen :”Wat een eind zeg!” Nou, voor mijn gevoel zijn deze jaren voorbij gevlogen en ik ben van plan om nog heel wat jaartjes door te gaan. Ik wens u allen veel gezondheid en alvast gezegende kerstdagen! Geniet ervan, en als het mogelijk is, samen met ons in ons prachtige kerkje!

Klaas Bakker



Kerkdiensten

| | | |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 31 oktober | 10.00 uur | Drs. R. Stoel |
| 14 november | 10.00 uur | Drs. R. Stoel |
| 28 november | 10.00 uur | Drs. R. Stoel <i>1^e Advent m.m.v. Jan en Heily</i> |
| 12 december | 10.00 uur | Drs. R. Stoel <i>3^e Advent</i> |
| 24 december | 20.30 uur | Drs. R. Stoel <i>Kerstavonddienst m.m.v. 'Octavia'</i> |
| 31 december | 17.00 uur | Drs. R. Stoel <i>Oudejaarsdienst</i> |
| 09 januari | 10.00 uur | Drs. R. Stoel <i>Drentse dienst</i> |



Giften

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Via dhr. R. Stoel | € 50,00 - € 50,00 |
| Via Heily Stoel | € 20,00 |
| Via de Bank, | € 1.000,00 voor de nieuwe stoelen |
| Giften voor bloemen- en vruchtendienst: | |
| Via Zwaantje | € 10,00 |
| Via de bank | € 25,00 - € 10,00 - € 10,00 |
| Via collecte in de kerk | € 150,80 |

Van harte bedankt!

Kunst- en cultuurroute zaterdag 2 oktober jl.

We hebben de bezoekers koffie met iets lekkers aangeboden. Natuurlijk stond ons spaarpotje voor Kika ook goed in beeld. De opbrengst die dag was € 66,15.



Bloemen- en vruchtendienst



Zondag 17 oktober hebben we onze jaarlijkse Bloemen- en vruchtendienst gevierd. Het was echt een feest! Een fijne groep mensen in ons kerkje, uit volle borst zingen, een prachtige preek en hele mooie liederen die we allemaal in school ooit hebben geleerd. Het was jammer dat 'Octavia' er nog niet bij kon zijn, maar het lijkt er op dat ze tijdens de Kerstavonddienst weer aanwezig zullen zijn! Dan is het 'weer als vanouds' en daar verlangen we met elkaar naar.

Kerstlijsten

Evenals voorgaande jaren komen we dit jaar ook bij u langs met onze kerstlijsten en wel tussen zes en twaalf december aanstaande. Het zal ongetwijfeld bekend zijn dat we voor die ene keer in het jaar een beroep doen op uw (extra) bijdrage naast het ledengeld zodat we iedereen vlak voor kerst kunnen verrassen met een kerststukje. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Van de hoed en de pet....

Het is nog niet zo lang geleden dat er nog hoeden- en pettenwinkels bestonden. Laten we zeggen de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Er was toen een hoeden en pettenwinkelier die, in zijn nog altijd redelijk bezochte zaak, op een dag één van de rijkste mannen van de omgeving binnen zag komen. Wietse, zo heette de winkelier, vroeg de klant wat hij beliefdde. Hij wilde een nieuwe hoed. 'Dat kan', zei Wietse. Hij wist dat de klant goed gefortuneerd was en pakte één van de duurste exemplaren uit zijn voorraad. De klant bekeek de hoed eens goed en zei: 'Mooi, hoe duur?' 'F25,-' zei Wietse. Het was nog in de guldens tijd en vijftwintig gulden was toen een heel bedrag. 'Nou', zei de klant, 'ik weet niet, het stofje lijkt mij niet al te stevig, een beetje slappig vilt. Maar ja, wat wil je voor F 25,- . Heb u niet wat anders voor mij' ?

Wietse pakte de hoed weer op en legde die op de plank terug, maar pakte precies dezelfde hoed die daarnaast lag en ging naar de klant terug en zei: 'Kijk eens deze hoed lijkt hetzelfde maar is van een veel



betere en duurdere stof en die biesjes zijn ook veel nauwkeuriger afgewerkt. Ziet U? Die strik in de band is geweldig fijn vakwerk. F 50,-! De klant was meteen overtuigd, betaalde de F 50,- en vertrok. De volgende klant was een gewone arbeider die een nieuwe pet moest. Wietse pakte een paar petten uit het schap en de klant koos een eenvoudige degelijke pet uit. 'Wat kost die', vroeg hij benauwd aan Wietse. 'Wietse keek hem aan en zei: 'Neem maar mee joh, die pet is al tien keer betaald door die rijke stinkerd die hier voor je was'.

Een mooi verhaal maar er zit iets tragisch in. We zijn geneigd om een stevig negatief oordeel te vellen over die rijke meneer. Maar we hebben ook geleerd: Oordeelt niet opdat u niet geoordeeld wordt.

Een rijke Groningse boerin wordt opgenomen in een verzorgingstehuis. Oud, alleen en niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Na veertien dagen komt een vriend van mij 'Auke' haar bezoeken. Op de vraag hoe het met haar gaat hier in dit tehuis zegt zij: 'Auke, het is verschrikkelijk. Ze houden hier helemaal geen rekening met rangen en standen'.

Deze boerin heb ik ook gekend als een heel aardige vrouw, met iedereen begaan en altijd behulpzaam. Maar wel een trotse boerendame. Maar ook hier: 'Oordeelt niet'.

Uiteindelijk ben ook ik nog steeds hetzelfde verwaande, snoeverige internistenzoontje als zo'n 65 jaar geleden. Wezenlijk ben ik niet veranderd, ontdek ik steeds weer. Dat probeer ik ook niet meer. De bijbel vraagt mij ook iets anders. Niet zozeer met mezelf bezig zijn. De grote vraag is eerder: Wie is mijn naaste?

In onze tijd lijkt de nadruk wat te liggen op de vragen: wie ben ik ?, - wat is mijn identiteit ?, zit ik wel goed in mijn vel?, wordt ik niet gediscrimineerd vanwege dit of dat.....



Het is de tijd waarin mensen sterk met zichzelf bezig zijn en hun anders zijn ook aan anderen opdringen. Daar wordt ik wel eens wat onzeker van. Maar ook deze tijd is slechts een fase in de geestelijke groei van de mensheid.

Uiteindelijk groeit men wel weer naar de vraag: Wie is mijn naaste?

Dus: oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt.

Roelf Stoel.

Meditatief schilderen tijdens Advent.

Het evangelie kan op verschillende manieren tot ons komen. In de Adventstijd vieren we dat er vanuit de duisternis licht ontstaat. Daar preken we over, daar zingen we over, daar lezen we over, en....daar schilderen we over.

Hoe verrassend is het als je zelf creatief aan de slag gaat met een bijbeltekst en met verf. Dat brengt niet alleen onvermoede resultaten teweeg, maar het voedt ook het innerlijk met geloof en hoop, met licht en heelheid. Bovendien is het een verbindende en gezellige activiteit. Het is de bedoeling om onder deskundige leiding een schilderij te maken over Advent aan de hand van klassieke Adventsteksten uit Jesaja.

Lijkt u het leuk om dit een keer te ervaren? Geef u dan op voor de workshop van twee avonden. Ervaring of talent is beslist niet vereist (mag wel). Het is de ervaring van de workshopleider Geerte Klok dat er altijd iets bijzonders uitkomt.

Leiding: Geerte Klok (schilderen)

ds. Elly van der Meulen (inleiding over de teksten)

Datums: woensdagavond 8 en 15 december,

Aanvang 19.30 uur.

Plaats: De Welput

Kosten: 10 Euro p.p.

Voor wie: voor de Noorderkerkers, Zuiderkerkers en leden van de vrijzinnig hervormde gemeente.

Opgeven is verplicht (in verband met de aanschaf van materiaal).

Na de Lock down

We mogen weer! We mogen weer naar het kerkje. Eerst nog maar beperkt met tafeltjes waar slechts twee aan mochten zitten, nu kunnen we weer volop gaan.

Wij hielden de diensten op drie kwartier aangezien er niet gezongen mocht worden. Daarna gingen we nog aan de koffie. Gezellig! Langzamerhand kwam het kerkje weer tot leven.



Tijdens de Lock down heb ik me afgevraagd hoe onze gemeenschap daarna zou zijn. Overleven wij als kerk de corona. Er moet nog veel gebeuren, maar de voortekenen lijken helemaal niet zo ongunstig. Wanneer de besmettingen in het land beheersbaar blijven en we niet weer een nieuwe Lock down krijgen, kunnen we de adventsweken, kerst en oud en nieuw met vertrouwen tegemoet zien.

Tijdens de huisbezoeken die ik aflegde bleek dat de betrokkenheid op ons kerkje niet minder is geworden. Maar.....we zijn allemaal weer een paar jaartjes ouder. En dat maakt het niet gemakkelijker. Bovendien: vele kerken hebben er mee te maken dat mensen veel digitaler zijn geworden. Velen bekeken de kerkdienst via het internet op de computer, gezellig thuis in de gemakkelijke stoel met een kopje koffie bij de hand. Hoef je niet meer op die akelige harde kerkbanken te zitten. Na de Lock down zijn mensen dat blijven doen en is het kerkbezoek minder geworden. Ook wij hebben onze website vernieuwd en onze diensten er als luisterdiensten opgezet. We moeten maar afwachten hoe het internet in de toekomst de kerk beïnvloedt. Misschien zijn er over 30 jaar alleen nog maar digitale kerkgemeenschappen. We zullen zien. Maar voorlopig proberen wij het nog even op de ouderwetse manier. Wij hopen daarbij op u aller steun.

Roelf Stoel.

Pastorale.

Zoals reeds eerder opgemerkt zijn ook de huisbezoeken weer begonnen. Maar onderweg kreeg ik ook nog griep en al met al heb ik toch minder mensen bezocht dan ik had gewild. Maar ik hoop dat de komende week in te halen.

Onze zieken

EGGE Winkelman is ernstig ziek en ligt op dit moment nog in het ziekenhuis. Wij wensen hem alle kracht toe en een spoedige terugkeer hier naar Nieuw Amsterdam.

Jan de Haan – Middenweg 56 – is ziek. Ook hem wensen wij alle kracht en goeds toe.



Al onze zieken, spoedig herstel toegewenst.

R. Stoel.

De bloemen en vruchtendienst.

Tijdens de bloemen-en vruchtendienst las ik twee gedichten voor. Eén is een moderne vertaling van psalm 131. En diepzinnig lied in zachte bewoordingen:

*Niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.*

*Nee, ik ben stil geworden
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder
als een kind is mijn ziel in mij.*

Het tweede vers kwam uit het kerkboek dat tot 1936 is gebruikt. Dus het kerk boek van onze ouders en grootouders. Een oud lied uit een oud boek.

Lied 86.

*Helaas, dat zuerven der gedachten.
Hoe leidt ons 't ijdel zingenot.
Steeds af van 't heil dat wij verwachten,
Van 't geen Gij wilt dat wij betrachten,
Van uw gemeenschap zelfs oh God.*

Zangkoor 'Octavia'

Het zangkoor 'Octavia' is weer begonnen te oefenen. Een paar leden hebben afgehaakt, maar bij de overige leden leeft de vaste wil om weer het oude niveau of zelfs nog hoger te halen.

Voor de bloemen en vruchtendienst moesten zij ons melden dat zij nog niet in staat waren een behoorlijk optreden te verzorgen.



Maar voor de kerst willen zij weer als vanouds optreden.
Maar..... koren zijn zeer gevoelig voor het corona-virus. Het bestuur is daar zeer alert op. Wij kunnen niet meer doen dan hopen!

Jan en Heily

Het duo Jan en Heily heeft alweer een dienst verrijkt met hun zang. Zij verheugen zich erop in de advent weer voor ons te zingen.

De vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging is nog bezig het programma voor het volgend jaar te maken. Ze beginnen pas weer in januari, wanneer alles goed gaat.





Advent.....

*Ben je eenzaam? Meer dan anders?
Zijn je dagen eens zo grijs?
Een fel contrast met licht en vrede?
Dan hoor ik dicht bij jou.
Want hoe kan ik kerstfeest vieren
als je bang en eenzaam bent?
Zwerwend door de lege straten,
anoniem, aan elk ontwend?*

*Laat ons samen verder lopen,
ik moet ook de wereld door.
Geef je hand, het duurt wel even,
maar er is een duid 'lijk spoor.
Het is heel diep uitgesleten,
slepend zwaar was soms de tred,
van de velen, die hier liepen,
eeuwenlang klonk hun gebed.*

*Welke angsten zij ook leden,
al het leed waar wij voor staan,
is op niet te noemen wijze
door de Christus heengegaan.
Het verleden, heden, toekomst,
staan gegrift in zijn gezicht,
wat ontkend werd, is bewezen,
treed door hem in 't Eeuwig Licht.*



Gesina Beukema



Licht van Zijn Gezicht

*Hij heeft onder ons gewoond
en bracht in onze nacht licht
dat scheen van Zijn Gezicht
Maria heeft Hem verschoond*

*en gewikkeld in witte doeken
terwijl Hij koud lag in de stal
maar lichtjes schenen overal
van engelen uit alle hoeken*

*zingend in koor uit volle borst
en toonden blij Hemels Licht
van het stralend Kindgezicht
deze pas geboren Vredevorst*

Maria Segers

Want een kind is ons geboren!

*Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen
en veel heil en zegen in het nieuwe jaar.*

